



LIGHTHOUSE MINISTRIES



Afbeelding: De Jordaan in Israël.

De Waterdoop

Dopen door onderdompeling

Door A.P. Scholten
Opziener Voorganger

De Waterdoop

Inhoudsopgave

1.	Inleiding	04
2.	Waar komt het dopen vandaan?	06
3.	Waarom dopen?	11
4.	Wat betekent de doop	15
5.	Wie mag gedoopt worden?	32
6.	Waarom dopen wij geen kinderen?	38
7.	In welke naam dopen wij?	41
8.	Tot slot	42

1. Inleiding

In deze studie gaan wij met elkaar studeren op de waterdoop. Daaronder versta ik de volwassen waterdoop, de doop door onderdompeling. In de verschillende christelijke denominaties wordt niet altijd hetzelfde gedacht over de doop.

Daarom willen wij in deze studie gaan ontdekken waarom de doop mijns inziens volwassen dient te gebeuren en door onderdompeling.

Het is mijn gebed en hoop dat u aan het einde van deze studie, voor zover u dat nog niet bent, gedoopt wilt worden zoals de Bijbel het zegt: "tot vergeving van zonden".

Marcus 1:1-5

1 Begin van het Evangelie van Jezus Christus. 2 Gelijk geschreven staat bij de profeet Jesaja: Zie, Ik zend mijn bode voor uw aangezicht uit, die uw weg bereiden zal; 3 de stem van een, die roept in de woestijn: Bereidt de weg des Heren, maakt recht zijn paden, 4 geschiedde het, dat Johannes doopte in de woestijn en de doop der bekering tot vergeving van zonden predikte. 5 En het gehele Joodse land liep tot hem uit en alle inwoners van Jeruzalem, en zij lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan onder belijdenis van hun zonden.

In deze verzen komen wij misschien wel de bekendste doper tegen aller tijden, Johannes de Doper. Hij was de voorbode van de Here Jezus Christus, hij was de roepende in de woestijn, hij kondigde de komst van de Christus aan.

Johannes 1:23

Hij zeide: Ik ben de stem van een die roept in de woestijn: Maakt recht de weg des Heren, gelijk de profeet Jesaja gesproken heeft.

Let ook op wat hij zegt over de Here Jezus...

Mattheüs 3:11

Ik doop u met water tot bekering, maar Hij, die na mij komt, is sterker dan ik; ik ben niet waardig Hem zijn schoenen na te dragen; die zal u dopen met de heilige Geest en met vuur.

En in het Johannes evangelie...

Johannes 1:29-34, Johannes wijst op Jezus

29 De volgende dag zag hij Jezus tot zich komen en zeide: Zie, het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. 30 Deze is het, van wie ik zeide: Na mij komt een man, die voor mij geweest is, want Hij was eer dan ik. 31 En zelf wist ik niet van Hem, maar opdat Hij aan Israël zou geopenbaard worden, daarom kwam ik dopen met water. 32 En Johannes getuigde en zeide: Ik heb aanschouwd, dat de Geest nederdaalde als een duif uit de hemel, en Hij bleef op Hem. 33 En ik kende Hem niet, maar Hij, die mij gezonden had om te dopen met water, die had tot mij gezegd: Op wie gij de Geest ziet nederdalen en op Hem blijven, deze is het, die met de heilige Geest doopt. 34 En ik heb gezien en getuigd, dat deze de Zoon van God is.

Dopen door onderdompeling

De keuze om u te laten dopen is een hele belangrijke beslissing in uw leven, Mischien mogen wij wel stellen dat het de belangrijkste beslissing is die u in het leven kunt nemen.

De doop spreekt van het begin van een nieuw leven, van opnieuw geboren worden.

Johannes 1:12-13

12 Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven; 13 die niet uit bloed, noch uit de wil des vlezes, noch uit de wil eens mans, doch uit God geboren zijn.

De doop heeft daarmee alles te maken. Het is niet de natuurlijke geboorte op deze aarde uit de wil van een man, maar een door God geboren worden in het Koninkrijk van God.

Zoals Jesjoea aan Nicodemus leert...

Johannes 3:5-6

5 Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan. 6 Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de Geest geboren is, is geest.

Het begint met de acceptatie dat God bestaat en dat de Almachtige God Zijn enig geboren Zoon Jesjoea HaMashiach heeft gegeven opdat wij allen kinderen van God zouden kunnen worden..., door Jesjoea aan te nemen als Mashiach, de gezalfde.

Johannes 3:16

16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

Door het door Jesjoea vergoten bloed hebben wij de mogelijkheid om verzoend te worden met God.

Mattheüs 26:28

Want dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden.

Markus 14:24

En Hij zeide tot hen: Dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt.

Hebreeën 13:20-21

20 De God nu des vredes, die onze Here Jezus, de grote herder der schapen door het bloed van een eeuwig verbond heeft teruggebracht uit de doden, 21 bevestige u in alle goed, om zijn wil te doen, terwijl Hij aan ons doe, wat in zijn ogen welbehagelijk is door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid Amen.

Laten wij deze doop, die levens veranderend is, samen gaan bestuderen.

2. Waar komt het dopen vandaan?

Velen denken dat de doop in het Nieuwe Testament zomaar is ontstaan, dat het iets is wat daar pas begonnen is, maar dat is niet waar. De doop zoals Johannes die doopte vindt zijn oorsprong in het Jodendom.

Wanneer wij de Bijbel bestuderen moeten wij niet vergeten dat het christendom uit het Jodendom is voortgekomen. Jesjoea is geboren uit de maagd Maria en verwekt door de Heilige Geest.

Matteüs 1:20

Toen die overweging bij hem opkwam, zie, een engel des Heren verscheen hem in de droom en zeide: Jozef, zoon van David, schroom niet Maria, uw vrouw, tot u te nemen, want wat in haar verwekt is, is uit de heilige Geest.

Maria was een Joodse vrouw, dat maakt Jesjoea ook tot een Joodse man. Wij zien dan ook door het hele leven van Jesjoea dat hij opgroeit en leeft als een Joodse man.

Kijk maar eens naar de besnijdenis.

Lukas 1:59

En het geschiedde, toen de achtste dag was aangebroken, dat zij kwamen om het kind te besnijden, en zij wilden het naar de naam van zijn vader Zacharias noemen.

De kerken waar de kinderdoop gepraktiseerd wordt gebruiken onder andere deze tekst en verklaren deze als zou de besnijdenis vervangen zijn door de besprenkeling. Later in deze studie komen wij daar nog op terug en zullen wij zien dat dit niet waar is.

Waar komt de waterdoop, en dan met name door onderdompeling dan wel vandaan?

Het heeft te maken met de bekering tot het Jodendom.

Wij lezen daar bijvoorbeeld iets over in het boek Esther.

Esther 8:15-17

15 En Mordekai ging van de koning heen in een blauwpurperen en linnen koninklijk kleet en met een grote, gouden diadeem en een mantel van fijn linnen en purper. En de stad Susan juichte en was verheugd: 16 aan de Joden was licht en vreugde, blijdschap en eer ten deel gevallen. 17 Ook in alle gewesten en steden, overal waar het woord en de wet des konings aankwamen, was bij de Joden vreugde en blijdschap, maaltijd en feestdag, en velen uit de volken des lands werden Joden, want de schrik voor de Joden was op hen gevallen.

Wanneer iemand zich tot het Jodendom bekeerde moest hij drie rituelen ondergaan.

1. Hij moest besneden worden,
2. Hij werd gedoopt,
3. Hij bracht en offer.

Dopen door onderdompeling

Laten wij beginnen bij de besnijdenis.

Exodus 12:48

Maar wanneer een vreemdeling bij u vertoeft en de HERE het Pascha wil vieren, dan zal ieder van het mannelijk geslacht, die bij hem behoort, besneden worden; eerst dan mag hij naderen om het te vieren; hij zal gelden als in het land geboren. Maar geen enkele onbesnedene mag ervan eten.

Wij lezen hier dat er gesproken wordt over een vreemdeling, daarmee wordt bedoelt iemand die niet door geboorte tot het Joodse volk behoorde.

Wanneer Israël Egypte verlaat dan lezen wij...

Exodus 12:37-38

37 Daarna trokken de Israëlieten op van Raamses naar Sukkot, ongeveer zeshonderdduizend man te voet, ongerekend de kinderen. 38 Ook trok een menigte van allerlei slag met hen mee; en kleinvee en runderen een zeer talrijke veestapel.

Er gaat een menigte van "allerlei slag" met hen mee, vandaag zouden wij dat allochtonen noemen.

Vervolgens geeft God nadere bepalingen, instructie met betrekking tot de viering van het Pascha. Daarbij zegt God dat geen enkele vreemdeling die niet besneden is het Pascha mag vieren.

Wij zouden vandaag kunnen denken dat wij dan als niet besnedenen het Pascha niet mogen vieren, maar niets is minder waar, daar Paulus later in de brief aan de Romeinen optekent...

Romeinen 2:28-29

28 Want niet hij is een Jood, die het uiterlijk is, en niet dat is besnijdenis wat uiterlijk, aan het vlees, geschiedt, 29 maar hij is een Jood, die het in het verborgen is, en de ware besnijdenis is die van het hart, naar de Geest, niet naar de letter. Dan komt zijn lof niet van mensen, maar van God.

De doop is dan ook niet in de plaats gekomen van de besnijdenis, de besnijdenis is er nog steeds! Alleen nu niet meer naar het vlees op de achtste dag, zoals God dat eerder verordend had, maar nu naar het hart, dat wil zeggen de ware bekering.

Een verwijzing daarnaar vinden wij ook al in het Oude Testament.

Jeremia 31:33

Maar dit is het verbond, dat Ik met het huis van Israël sluiten zal na deze dagen, luidt het woord des HEREN: Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven, Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn.

Nadat de man die zich tot het Jodendom wilde bekeren zich had laten besnijden, moest hij ook gedoopt worden. Dit dopen kende Israël omdat God verscheidene rituele reinigingswetten had uitgevaardigd, waarbij men zich moest reinigen door onderdompeling.

De Waterdoop

Deze reinigingswetten, hadden overigens niet perse met zonden te maken! Wij kunnen dat bijvoorbeeld lezen in Leviticus 15:1-33, waar gesproken wordt over “onreinheid bij mannen en vrouwen”.

Leviticus 15:1-33

13 Wanneer hij, die de vloeiing heeft, rein zal zijn van zijn vloeiing, dan zal hij zeven dagen tellen met het oog op zijn reiniging, zijn klederen wassen, zijn lichaam in levend water baden, en hij zal rein zijn.

Het gaat in dit hoofdstuk bijvoorbeeld over gemeenschap tussen een man en een vrouw, wat dus geen zonde is, maar waarvan de Israëliet zich wel moest reinigen voordat hij of zij weer kon deelhebben aan de heilige samenkomst.

Belangrijk hierbij op te merken is dat dit baden in levend water te maken heeft met onderdompeling!

Het Hebreeuws gebruikt hiervoor baden het woordje “rachats” dat is hetzelfde woordje wat wij tegenkomen bij Naäman de Syriër.

2 Koningen 5:13-14

13 Toen traden echter zijn dienaren nader, spraken hem aan en zeiden: Mijn vader, had de profeet u iets moeilijks opgedragen, zoudt gij dat dan niet doen? Hoeveel te meer, nu hij tot u gezegd heeft: Baad (rachats) u en gij zult rein worden? 14 Dus daalde hij af en dompelde zich zevenmaal onder in de Jordaan, naar het woord van de man Gods; en zijn lichaam werd weer gezond als het lichaam van een kleine jongen, en hij was rein.

Baad (rachats) u en gij zult rein worden? En vervolgens lezen wij hoe Naäman zich zeven maal onderdompelt in de Jordaan.

Dit ritueel wassen, reinigen, baden, komen wij regelmatig tegen in het Oude en Nieuwe Testament. Het was toen ook niet iets éénmaligs, zoals onze doop, maar iets wat vaker per jaar kon voorkomen U kunt daar meer over ontdekken als u alle reinigingswetten gaat bestuderen welke u kunt vinden in het boek Leviticus.

Wij komen het bijvoorbeeld ook tegen tijdens de grote verzoendag.

Leviticus 16:3-4 & 23-28

3 Slechts op deze wijze zal Aaron het heiligdom binnengaan: met een jonge stier ten zondoffer en een ram ten brandoffer. 4 Het heilige linnen onderkleed zal hij aantrekken en een linnen broek zal over zijn vlees zijn en met een linnen gordel zal hij zich omgorden en een linnen tulband zal hij zich ombinden; dit zijn heilige klederen, die hij zal aantrekken, nadat hij zijn lichaam in water gebaad heeft.



Dopen door onderdompeling

23 Daarna zal Aaron naar de tent der samenkomst komen en de linnen klederen uittrekken, die hij aangetrokken had, toen hij het heiligdom binnenging, en zal ze daar laten liggen. 24 Hij zal zijn lichaam in water baden op een heilige plaats en zijn gewone klederen aantrekken; dan naar buiten gaan en zijn brandoffer en het brandoffer van het volk bereiden en verzoening doen voor zich en voor het volk.

25 En het vet van het zondoffer zal hij op het altaar in rook doen opgaan. 26 Hij nu, die de bok voor Azazel weggebracht heeft, zal zijn klederen wassen, zijn lichaam in water baden en daarna in de legerplaats komen. 27 En de stier van het zondoffer en de bok van het zondoffer, waarvan het bloed gebracht werd om verzoening te doen in het heiligdom, zal men buiten de legerplaats brengen en hun huid, hun vlees en hun mest met vuur verbranden. 28 Wie dat verbrandt, zal zijn klederen wassen, zijn lichaam in water baden en daarna in de legerplaats komen.

Zien wij op de vorige bladzijde het wasvat zoals dat er was ten tijde van de Tabernakel later bij de tempel is deze een stuk groter...

2 Kronieken 4:2

2 Voorts maakte hij de zee, van gietwerk, tien el van rand tot rand, geheel rond, vijf el hoog, terwijl een meetsnoer van dertig el haar rondom kon omspannen.

2 Koningen 25:13

13 Voorts braken de Chaldeeën de koperen zuilen die in het huis des HEREN waren, aan stukken, alsmede de onderstellen en de koperen zee die in het huis des HEREN waren; en zij voerden het koper daarvan naar Babel.



Hier wordt het wasvat zelfs “zee” of “koperen zee” genoemd.

Naast dit grote wasvat waren er in de tempel meerdere wasvaten, deze worden ook wel Mikvah baden genoemd.

Al deze baden waren groot genoeg om in ondergedompeld te worden, of om je zelf in onder te dompelen.

Wanneer wij in Handelingen lezen dat er drieduizend mensen worden gedoopt, dan denken wij soms hoe is dat mogelijk? Maar er wordt vanuit gegaan dat deze mikvah baden, waarvan er ook een aantal bij de tempel stonden, werden gebruikt.

Handelingen 2:41

Zij dan, die zijn woord aanvaardden, lieten zich dopen en op die dag werden ongeveer drieduizend zielen toegevoegd.

Ons dopen, is direct afgeleid van deze “joodse doop” welke ook wel de proselieten doop wordt genoemd waarmee niet Joden tot het Jodendom werden toegelaten, door onderdompeling dus.

De Waterdoop

Bij de Joden was het ook zo dat dit Mikvah bad gezien werd als een baarmoeder. Daarom werd het opstaan uit het Mikvah bad dan ook gezien als de geboorte van een nieuw persoon.

Vanaf dat moment was hij/zij Jood, met alle daarbij behorende rechten en plichten en moest dan ook nog een offer brengen, waarmee hij of zij geheel en al was opgenomen in de Joodse familie en cultuur.

De Joden waren en zijn nog steeds gewend aan deze manier van ritueel reinigen. Ook vandaag de dag wordt er door Joodse mensen nog steeds gebruik gemaakt van het Mikvah bad. Hieronder ziet u daarvan twee voorbeelden.

Op de linker foto ziet u onder de trap twee vierkante gaten, deze staan in verbinding met een ander bad waarin regenwater (= levend water) wordt opgevangen, en zo wordt er voldaan aan de Bijbelse instructies.

Leviticus 15:13

Wanneer hij, die de vloeiing heeft, rein zal zijn van zijn vloeiing, dan zal hij zeven dagen tellen met het oog op zijn reiniging, zijn klederen wassen, zijn lichaam in levend water baden, en hij zal rein zijn.



Hieronder ook nog een constructie tekening...



3. Waarom Dopen?

De eerste en wellicht belangrijkste reden voor iemand om zich te laten dopen is dat dit de opdracht is van Jesjoea HaMashiach.

Matteüs 28:19

Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en **doopt** hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.

In het Bijbelboek Marcus hebben de vertalers het als volgt vermeld.

Marcus 16:16

Wie gelooft en zich laat **dopen, zal behouden worden**, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden.

Het is Jesjoea zelf die ons de opdracht tot de doop geeft. Waarom doet Hij dat?

Romeinen 3:21-24

21 Thans is echter buiten de wet om gerechtigheid Gods openbaar geworden, waarvan de wet en de profeten getuigen, 22 en wel gerechtigheid Gods door het geloof in Jezus Christus, voor allen, die geloven; want er is geen onderscheid. 23 **Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods,** 24 **en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus.**

In de opdracht van Jesjoea vinden wij ook direct een tweede reden waarom wij ons moeten laten dopen.

De doop heeft te maken met ons geloof en onze behoudenis terwijl het geloof en de behoudenis weer te maken hebben met onze bekering.

Het is dan ook noodzakelijk om u te bekeren voordat u gedoopt kunt worden. Bekering is daarom de minimale voorwaarde om gedoopt te kunnen worden.

Matteüs 28:19

19 Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.

Wanneer wij de volken, dat zijn mensen, tot discipelen maken, dan leren wij hen om Jesjoea te volgen, en dat noemen wij met een ander woord "bekering". Daarom lezen wij op andere plekken...

Marcus 16:16

16 **Wie gelooft en zich laat dopen**, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden.

De Waterdoop

Bekering gaat gepaard met geloof. Geloven dat Jesjoea de Messias is. De door Elohim gezonden zoon om de wereld te redden.

Handelingen 2:38

38 En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.

Bekering is essentieel voor de doop. Wat betekent bekering?

De studiebijbel geeft de volgende uitleg¹.

In het Grieks wordt hier het woordje “Met-noein” gebruikt, dit spreekt van een verandering van gedachte, niet louter intellectueel, maar met inbegrip van doel en gezindheid.

Het spreekt van een volkomen verandering, namelijk van berouw over de zonden van het oude leven en eerbied en ontzag voor de God van het nieuwe leven.

Bekering brengt dus, als het goed is, een enorme verandering teweeg!

Dit is niet een verandering die onzichtbaar is maar dit moet een zichtbare verandering zijn in het leven van de persoon die zich tot God (terug)keert. Daarom schrijft Paulus aan de gemeente te Efeze...

Efeziërs 4:20, De nieuwe levenswandel

17 Dit zeg ik dan en betuig ik in de Here, dat gij niet langer moogt wandelen zoals ook de heidenen wandelen, in de ijdelheid van hun denken, 18 verduisterd in hun verstand, vervreemd van het leven Gods om de onwetendheid, die in hen heerst, om de verharding van hun hart. 19 Zij hebben zich immers in hun verdoving overgegeven aan de losbandigheid om gretig winst te slaan uit allerlei onreinheid. 20 Maar gij geheel anders: gij hebt Christus leren kennen. 21 Gij toch hebt van Hem gehoord en zijt in Hem onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus, 22 dat gij, wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt, die ten verderve gaat, naar zijn misleidende begeerten, 23 dat gij verjongd wordt door de geest van uw denken, 24 en de nieuwe mens aandoet, die naar de wil van God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid. 25 Legt daarom de leugen af en spreekt waarheid, ieder met zijn naaste, omdat wij leden zijn van elkander. 26 Geraakt gij in toorn, zondigt dan niet: de zon mag niet over een opwelling van uw toorn ondergaan; 27 en geeft de duivel geen voet. 28 Wie een dief was, stele niet meer, maar spanne zich liever in om met zijn handen goed werk te verrichten, opdat hij iets kan mededelen aan de behoeftige. 29 Geen liederlijk woord kome uit uw mond, maar als gij een goed woord hebt, tot opbouw, waar dit nuttig is, opdat zij, die het horen, genade ontvangen. 30 En bedroeft de heilige Geest Gods niet, door wie gij verzegeld zijt tegen de dag der verlossing. 31 Alle bitterheid, gramschap, toorn, getier en gevloek worde uit uw midden gebannen, evenals alle kwaadaardigheid. 32 Maar weest jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft.

Overduidelijk laat Paulus hier zien wat de gevolgen van de bekering moeten zijn!

Dopen door onderdompeling

De vraag is dan ook of wij iemand direct moeten dopen wanneer deze zich (net) bekeerd heeft.

Wij zouden kunnen denken van wel wanneer wij de volgende teksten lezen.

Wanneer Petrus op de pinksterdag zijn prediking heeft gehouden lezen wij in de Bijbel...

Handelingen 2:41

41 Zij dan, die zijn woord aanvaardden, lieten zich dopen en op die dag werden ongeveer drieduizend zielen toegevoegd.

En wij lezen over de gevangene van Filippi die zelfmoord wil plegen wanneer hij denkt dat alle gevangenen ontsnapt zijn...

Handelingen 16:33

28 Maar Paulus riep met luider stem: Doe uzelf geen kwaad, want wij zijn allen hier! 29 En hij liet licht brengen, sprong naar binnen en wierp zich, bevende over al zijn leden, voor Paulus en Silas neder. 30 En hij leidde hen naar buiten en zeide: Heren, wat moet ik doen om behouden te worden? 31 En zij zeiden: Stel uw vertrouwen op de Here Jezus en gij zult behouden worden, gij en uw huis. 32 En zij spraken het woord Gods tot hem in tegenwoordigheid van allen, die in zijn huis waren. 33 En in datzelfde uur van de nacht nam hij hen mede om hun striemen af te wassen, en hij liet zichzelf en al de zijnen terstond dopen; 34 en hij bracht hen naar boven in zijn huis en richtte een tafel aan, en hij verheugde zich, dat hij met zijn gehele huis tot het geloof in God gekomen was.

Het lijkt erop dat er bij bekering direct gedoopt kan worden, maar ik denk dat er nuances zijn. Een belangrijke aanwijzing daarvoor vinden wij in de woorden van Johannes de Doper, wij zouden kunnen zeggen een specialist op het gebied van dopen.

Matteüs 3:7-8

7 Toen hij nu zag, dat vele van de Farizeeën en Sadduceeën tot de doop kwamen, zeide hij tot hen: Addereengebroid, wie heeft u een wenk gegeven om de komende toorn te ontgaan? 8 Brengt dan vrucht voort, die aan de bekering beantwoordt;

Wanneer deze Farizeeën en Sadduceeën naar Johannes de Doper komen doen zij dat om de verkeerde reden. Zij willen aan de toorn ontkomen zonder zich te bekeren.

Lazen wij niet eerder

Efeziërs 4:20

Maar gij geheel anders: gij hebt Christus leren kennen.

Deze mannen waren niet veranderd, zij waren hetzelfde en kwamen denk ik onder het mom, van baat het niet dan schaadt het niet!

De Waterdoop

Voordat u gedoopt kunt worden moet u zich bekeerd hebben, en daarvan moet de vrucht zichtbaar worden, het geloof moet in u geworteld zijn waardoor er een diep verlangen ontstaat naar een nieuw leven...

Maar wij gaan dus dopen omdat het de opdracht is van Jesjoea HaMashiach en omdat wij behouden willen worden!



4. Wat betekent de doop door onderdompeling?

Wij hebben nu gezien dat de doop tot het Jodendom moest gebeuren door onderdompeling. Misschien vraag u zich af of dit nu nog steeds zo is en of besprenkelen misschien toch niet beter is.

Wij gaan daar in dit hoofdstuk wat dieper op in.

Laten wij eerst gaan vaststellen dat er echt ondergedompeld werd toen er in het Nieuwe Testament een “nieuwe” doop werd ingesteld. Ik zeg hierbij “nieuwe” omdat het niet echt een nieuwe doop is, maar wel met een “nieuwe betekenis”, namelijk de doop der bekering tot vergeving van zonden.

Marcus 1:1-5

1 Begin van het Evangelie van Jezus Christus. 2 Gelijk geschreven staat bij de profeet Jesaja: Zie, Ik zend mijn bode voor uw aangezicht uit, die uw weg bereiden zal; 3 de stem van een, die roept in de woestijn: Bereidt de weg des Heren, maakt recht zijn paden, 4 geschiedde het, dat Johannes doopte in de woestijn en de doop der bekering tot vergeving van zonden predikte. 5 En het gehele Joodse land liep tot hem uit en alle inwoners van Jeruzalem, en zij lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan onder belijdenis van hun zonden.

Voor dat wij hier dieper op in gaan eerst meer Schriftuurlijk bewijs voor een onderdompeling. Daarbij beginnen wij bij de doop van Jesjoea zelf.

Matteüs 3:13-17, De doop van Jezus

13 Toen kwam Jezus uit Galilea naar de Jordaan tot Johannes, om Zich door hem te laten dopen. 14 Maar deze trachtte Hem daarvan terug te houden en zeide: Ik heb nodig door U gedoopt te worden en komt Gij tot mij? 15 Jezus echter antwoordde en zeide tot hem: Laat Mij thans geworden, want aldus betaamt het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij Hem geworden. 16 Terstond nadat Jezus gedoopt was, steeg Hij op uit het water. En zie, de hemelen openden zich, en hij zag de Geest Gods nederdalen als een duif en op Hem komen. 17 En zie, een stem uit de hemelen zeide: Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb.

Wij lezen hier: “Terstond nadat Jezus gedoopt was, steeg Hij op uit het water”.

De woorden “steeg .. op uit het water” geven hier al duidelijk aan dat Jezus in het water was, ondergedompeld is en daarna “opsteeg” uit het water.

Het Marcus evangelie zegt...

Marcus 1:9-10

9 En het geschiedde in die dagen, dat Jezus Nazaret in Galilea verliet en Zich door Johannes in de Jordaan liet dopen. 10 En terstond, toen Hij uit het water opsteeg, zag Hij de hemelen scheuren en de Geest als een duif op Zich nederdalen.

De Bijbel (NBG) met kanttekeningen geeft hierbij de volgende verklaring:

“D.w.z. toen Hij tegen de oever van de Jordaan opklom. De doop had bij onderdompeling plaats en daarom was Jezus met Johannes in de rivier afgedaald. Het opgaan van Jezus staat tegenover het afdalen van de Geest.”



Wij zien hiervoor dan ook aanleiding in het volgende Bijbelgedeelte.

Johannes 3:22-24

22 Daarna ging Jezus met zijn discipelen naar het land van Judea en Hij vertoefde daar met hen en doopte. 23 Doch ook Johannes doopte, te Enon bij Salim, omdat daar veel water was, en de mensen kwamen daar en lieten zich dopen; 24 want Johannes was nog niet in de gevangenis geworpen.

Wij lezen hier dat Johannes doopte te Enon bij Salim, omdat daar veel water was.

Waar heb je veel water voor nodig wanneer je alleen maar gaat besprenkelen.

Wonderlijk in deze zijn ook de genoemde plaatsnamen, "Enon" betekend "bronnen" en "Salim" betekend "vrede". Vrij vertaald zou je ervan kunnen maken dat Johannes doopte bij de bronnen die vrede brachten.



Dopen door onderdompeling

In Handelingen komen wij de kamerling uit Ethiopië (NBG: Morenland) tegen. Hij is onderweg naar huis nadat hij in Jeruzalem aanbeden heeft. Onderweg leest hij in de boekrol en God stuurt Filippus op zijn pad, die hem de Schriften uitlegt.

Handelingen 8:26-40, De kamerling uit Morenland.

26 En een engel des Heren sprak tot Filippus en zeide: Sta op en ga tegen de middag de weg op, die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza. Deze is eenzaam. 27 En hij stond op en ging. En zie, een Ethiopier, een kamerling, een rijksgrote van Kandake, de koningin der Ethiopiërs, haar opperschatbewaarder, was naar Jeruzalem gegaan om te aanbidden; 28 en hij was op de terugweg en las, in zijn wagen gezeten, de profeet Jesaja. 29 En de Geest zeide tot Filippus: Treed toe en voeg u bij deze wagen. 30 En Filippus liep snel erheen en hoorde hem de profeet Jesaja lezen en zeide: Verstaat gij wat gij leest? 31 En hij zeide: Hoe zou ik dit kunnen, als niet iemand mij de weg wijst? En hij verzocht Filippus in te stappen en naast hem te komen zitten. 32 En het gedeelte van de Schrift, dat hij las, was dit: Gelijk een schaap werd Hij ter slachting geleid; en gelijk een lam stemmeloos is tegenover de scheerder, zo doet Hij zijn mond niet open. 33 In de vernedering werd zijn oordeel weggenomen: wie zal zijn afkomst verhalen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. 34 En de kamerling antwoordde, en zeide tot Filippus: Ik vraag u, van wie zegt de profeet dit? Van zichzelf of van iemand anders? 35 En Filippus opende zijn mond, en uitgaande van dat schriftwoord, predikte hij hem Jezus. 36 En terwijl zij onderweg waren, kwamen zij bij een water, en de kamerling zeide: Zie, daar is water; wat is ertegen, dat ik gedoopt word? 37 En hij zeide: Indien gij van ganser harte gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zeide: Ik geloof, dat Jezus Christus de Zoon van God is. 38 En hij liet de wagen stilstaan en beiden daalden af in het water, zowel Filippus als de kamerling, en hij doopte hem. 39 En toen zij uit het water gekomen waren, nam de Geest des Heren Filippus weg en de kamerling zag hem niet meer, want hij ging zijn weg met blijdschap. 40 Maar Filippus bleek te Asdod te zijn; en hij trok rond om het evangelie te prediken aan alle steden, totdat hij te Caesarea kwam.

Ook in dit Bijbelgedeelte lezen wij heel duidelijk dat Filippus en de kamerling afdaalden in het water en weer uit het water komen.

Dit zijn eenvoudige teksten waardoor het zeer aannemelijk is dat wij moeten dopen door onderdompeling. Duidelijker wordt het echter wanneer wij de diepere betekenis van de doop gaan ontdekken.

Petrus schrijft daar iets over...

1 Petrus 3:18-22

18 Want ook Christus is eenmaal om de zonden gestorven als rechtvaardige voor onrechtvaardigen, opdat Hij u tot God zou brengen: Hij, die gedood is naar het vlees, maar levend gemaakt naar de geest, 19 in welke Hij ook heengegaan is en gepredikt heeft aan de geesten in de gevangenis, 20 die eertijds ongehoorzaam geweest waren, toen de lankmoedigheid Gods bleef afwachten, in de dagen van Noach, terwijl de ark in gereedheid werd gebracht, waarin weinigen, dat is acht zielen, door het water heen gered werden. 21 Als tegenbeeld daarvan redt u thans de doop, die niet is een afleggen van lichamelijke onreinheid, maar een bede van een goed geweten tot God, door de opstanding van Jezus Christus, 22 die aan de rechterhand Gods is, naar de hemel gegaan, terwijl engelen en machten en krachten Hem onderworpen zijn.

De Waterdoop

In dit Bijbelgedeelte en dan met name het éérentwintigste vers, vinden wij aanwijzingen voor de betekenis van de doop.

Petrus geeft een duidelijke verklaring. Hij zegt: "de doop is niet het afleggen van lichamelijke onreinheid". Dat wil zeggen, het is niet een "gewone wasbeurt", waarbij je jezelf inzeept en afspoelt omdat je op het land gewerkt hebt en je lichaam vies geworden is.

Het gaat hier over iets anders zegt hij.

"Het is een bede van een goed geweten tot God", de doop is dus eigenlijk een gebed!

Wanneer wij het zelfde vers in een andere vertaling lezen wordt het wellicht duidelijker, zo zegt de Groot Nieuws Bijbel...

1 Petrus 3:21-22, GNB

21 Dat is een beeld dat vooruitwijst naar de doop waardoor u nu wordt gered. Deze doop wast niet het vuil van het lichaam, maar is een verzoek aan God om een zuiver geweten. De doop redt u dankzij de opstanding van Christus, 22 die engelen en geestelijke krachten aan zich heeft onderworpen, de hemel is binnengegaan en nu gezeten is aan de rechterhand van God.

En de Herziene Staten Vertaling...

1 Petrus 3:21-22 HSV

21 Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus, 22 Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn.

Wij lazten al eerder... "dat Johannes doopte in de woestijn en de doop der bekering tot vergeving van zonden predikte"

Nu moeten wij niet denken dat het water van het doopvont onze zonden wegwast, want dat doet het niet! Het is het bloed van het Lam, de Here Jezus dat de zonde der wereld wegneemt.

Johannes 1:29

De volgende dag zag hij Jezus tot zich komen en zeide: Zie, het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt.

Wat is het dan wel? Nogmaals vers 21...

1 Petrus 3:21

21 Als tegenbeeld daarvan redt u thans de doop, die niet is een afleggen van lichamelijke onreinheid, maar een bede van een goed geweten tot God, door de opstanding van Jezus Christus.

De laatste woorden “...door de opstanding van Jezus Christus ...” geven ons de goede richting aan.

Er zijn twee opdrachten van Jesjoea in de Bijbel die ons hierbij gaan helpen.



1. Het vieren van het Pascha, – De Dood –

Matteüs 26:26-29, De instelling van het avondmaal (Laatste Pascha van Jesjoea)

26 En terwijl zij aten, nam Jezus een brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het aan zijn discipelen en zeide: *Neemt, eet, dit is mijn lichaam.* 27 En Hij nam een beker, sprak de dankzegging uit en gaf hun die en zeide: *Drinkt allen daaruit.* 28 *Want dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden.* 29 *Doch Ik zeg u, Ik zal van nu aan voorzeker niet meer van deze vrucht van de wijnstok drinken, tot op die dag, dat Ik haar met u nieuw zal drinken in het Koninkrijk mijns Vaders.*

Tijdens de laatste Pascha maaltijd die Jesjoea HaMashiach heeft met zijn discipelen, wordt de betekenis van de symbolen veranderd.

Het is onmogelijk de doop los te zien van het Pascha, maar dat moet ik uitleggen.

Bij de viering van het Pascha vierden de Joden de bevrijding uit de slavernij in Egypte of misschien moeten wij in plaats van vieren het woordje gedenken gebruiken. Dit was door God zelf ingesteld als teken bij de laatste, de tiende plaag welke Egypte zou treffen, net voordat Israël zou uittrekken op weg naar het beloofde land.

Exodus 12:3-17, De instelling van het Pascha

3 *Spreekt tot de gehele vergadering van Israël als volgt: op de tiende van deze maand zal ieder voor zich een stuk kleinvee nemen, familiesgewijs, een stuk kleinvee per gezin.* 4 *Maar indien een gezin te klein is voor een stuk kleinvee, dan zullen hij en de naaste buurman van zijn gezin er een nemen, naar het aantal personen; gij zult bij het stuk kleinvee rekenen met ieders behoefte.* 5 *Een gaaf, mannelijk, eenjarig stuk kleinvee moet gij nemen; gij kunt dit nemen van de schapen of van de geiten.* 6 *En gij zult het bewaren tot de veertiende dag van deze maand; dan zal de gehele vergadering der gemeente van Israël het slachten in de avondschemering.* 7 *Vervolgens zal men van het bloed nemen en dit strijken aan de beide deurposten en de bovendeur, aan die huizen, waarin men het eet.* 8 *Het vlees zullen zij dezelfde nacht eten; zij zullen het eten op het vuur gebraden, met ongezuurde broden, benevens bittere kruiden.* 9 *Rauw of gaar gekookt in water zult gij het niet eten; slechts op het vuur gebraden met kop, schenkels en ingewanden.* 10 *Gij zult daarvan niets overlaten tot de morgen; wat ervan overblijft tot de morgen, dat zult gij met vuur verbranden.* 11 *En aldus zult gij het eten: uw lendenen omgord, uw schoenen aan uw voeten en uw staf in uw hand; overhaast*

De Waterdoop

zult gij het eten; het is een Pascha voor de HERE. 12 Want Ik zal in deze nacht het land Egypte doortrekken en alle eerstgeborenen, zowel van mens als dier, in het land Egypte slaan en aan alle goden van Egypte zal Ik gericht oefenen, Ik, de HERE.

13 En het bloed zal u dienen als een teken aan de huizen, waar gij zijt, en wanneer Ik het bloed zie, dan ga Ik u voorbij. Aldus zal er geen verdervende plaag onder u zijn, wanneer Ik het land Egypte sla. 14 En deze dag zal u een gedenkdag zijn, gij zult hem vieren als een feest voor de HERE; in uw geslachten zult gij hem als een altoosdurende inzetting vieren. 15 Zeven dagen zult gij ongezuurde broden eten; dadelijk op de eerste dag zult gij het zuurdeeg uit uw huizen verwijderen, want ieder die iets gezuurds eet, van de eerste tot de zevende dag, zo iemand zal uit Israel worden uitgeroeid. 16 Zowel op de eerste als op de zevende dag zult gij een heilige samenkomst hebben; generlei arbeid zal daarop verricht worden; slechts wat door ieder gegeten wordt, alleen dat mag door u bereid worden. 17 Onderhoudt dan het feest der ongezuurde broden, want op deze zelfde dag leid Ik uw legerscharen uit het land Egypte. Daarom moet gij deze dag onderhouden in uw geslachten als een altoosdurende inzetting.

Wanneer wij nu Matteüs 26 in de context willen plaatsen, moeten wij beginnen te lezen in vers 17...

Matteüs 26:17-19

17 Op de eerste dag van het feest der ongezuurde broden, kwamen de discipelen bij Jezus en zeiden: Waar wilt Gij, dat wij toebereidselen maken voor U om het Pascha te eten? 18 Hij zeide: Gaat naar de stad tot die-en-die en zegt tot hem: De Meester zegt: Mijn tijd is nabij; bij u houd Ik met mijn discipelen het Pascha. 19 En de discipelen deden, zoals Jezus hun had opgedragen, en zij maakten het Pascha gereed.

Wanneer wij dus in het 26^e vers lezen "En terwijl zij aten, nam Jezus een brood...", dan moet het hier volgens de eerdere genoemde Schriftgedeelten gaan over het voorgeschreven ongezuurde brood.

Van dit brood zegt Jesjoea HaMashiach: "... dit is mijn lichaam ...".

De betekenis van deze woorden dringt ten volle tot ons door wanneer wij de eerste brief van Paulus aan de gemeente te Korinthe erbij nemen.

1 Korintiërs 5:7-8

7 Doet het oude zuurdeeg weg, opdat gij een vers deeg moogt zijn; gij zijt immers ongezuurd. Want ook ons paaslam is geslacht: Christus. 8 Laten wij derhalve feest vieren, niet met oud zuurdeeg, noch met zuurdeeg van slechtheid en boosheid, maar met het ongezuurde brood van reinheid en waarheid.

Paulus legt hier haarfijn de verschillende betekenissen uit, welke er in de Bijbel zijn tussen het gezuurde- en ongezuurde brood.

Het ongezuurde brood, verwijst naar het leven zonder zonden, waar het gezuurde brood juist wijst naar het leven in de zonden.

Daarom komen wij in Leviticus 23 ook twee beweegoffers tegen.

Dopen door onderdompeling

Leviticus 23:9-11

9 En de HERE sprak tot Mozes: 10 Spreek tot de Israëlieten en zeg tot hen: Wanneer gij komt in het land dat Ik u geef, en de oogst daarvan binnenhaalt, dan zult gij de eerstelingsgarve van uw oogst naar de priester brengen, 11 en hij zal de garve voor het aangezicht des HEREN bewegen, opdat gij welgevallig zijt; daags na de sabbat zal de priester die bewegen.

Leviticus 23:15-17 & 20

15 Dan zult gij tellen van de dag na de sabbat, van de dag waarop gij de garve van het beweegoffer gebracht hebt: zeven volle weken zullen het zijn; 16 tot de dag na de zevende sabbat zult gij tellen, vijftig dagen; dan zult gij een nieuw spijsoffer de HERE brengen. 17 Uit uw woonplaatsen zult gij twee beweegbroden meebrengen; uit twee tienden efa fijn meel zullen zij bereid worden, gezuurd zullen zij gebakken worden, eerstelingen voor de HERE.

20 En de priester zal ze bewegen, bij het brood der eerstelingen, als beweegoffer voor het aangezicht des HEREN bij de twee schapen: zij zullen de HERE heilig zijn, zij zijn voor de priester.

Allereerst wordt op de dag na de sabbat, de eerstelingsgarve bewogen voor de Here.

Dit verwijst direct naar de opstanding uit de dood door Hem die zonder zonden stierf aan het kruis op Golgotha, Jesjoea HaMashiach.

Vijftig dagen later, tijdens het Pinksterfeest, worden de gezuurde broden bewogen, wij lezen daarover in Handelingen.

Handelingen 2:41

Zij dan, die zijn woord aanvaardden, lieten zich dopen en op die dag werden ongeveer drieduizend zielen toegevoegd.

Hier gaat het om de eerste bekeerlingen uit de zondige mensen. Die evenals Jesjoea zijn opgestaan uit de dood. Hierbij niet letterlijk, doch figuurlijk gesproken. Het gaat over de zondige mens die door het offer van de Jesjoea, met God de Vader verenigd kunnen worden wanneer zij Hem, Jesjoea HaMashiach, aannemen als hun persoonlijke verlosser, en Hem zien als het zoenoffer van God.

Johannes 3:16

Want also lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

Zo verwijst het ongezuurde brood, tijdens de laatste Pascha maaltijd naar het lichaam van Jesjoea dat zonder zonde op het kruis van Golgotha genageld werd voor de zonden der wereld.

Het is dit ongezuurde brood, wat wij ook nuttigen tijdens de viering van het Pascha.

De wijn die wij drinken staat symbool voor het bloed van Jesjoea.

Het bloed op haar beurt staat voor de ziel, voor het leven.

De Waterdoop

Denk daarbij aan de uitdrukking “het ontzielde lichaam”, hetgeen duidt op het lichaam van een gestorvene.

Leviticus 17:11

Want de ziel van het vlees is in het bloed en Ik heb het u op het altaar gegeven om verzoening over uw zielen te doen, want het bloed bewerkt verzoening door middel van de ziel.

Leviticus 17:14

Want, wat de ziel van alle vlees betreft, het bloed ervan is zijn ziel; daarom heb Ik tot de Israëlieten gezegd: Gij zult van generlei vlees bloed eten, want de ziel van alle vlees is het bloed: ieder die het eet, zal uitgeroeid worden.

Deuteronomium 12:23

Houd er echter aan vast, dat gij geen bloed eet, want het bloed is de ziel en gij zult niet de ziel met het vlees eten.

Tijdens deze laatste Pascha maaltijd verkondigt Jesjoea zijn dood!

Matteüs 26:26-29, De instelling van het avondmaal

26 En terwijl zij aten, nam Jezus een brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het aan zijn discipelen en zeide: Neemt, eet, dit is mijn lichaam. 27 En Hij nam een beker, sprak de dankzegging uit en gaf hun die en zeide: Drinkt allen daaruit. 28 Want dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. 29 Doch Ik zeg u, Ik zal van nu aan voorzeker niet meer van deze vrucht van de wijnstok drinken, tot op die dag, dat Ik haar met u nieuw zal drinken in het Koninkrijk mijns Vaders.



Wanneer Jesjoea HaMashiach zegt, dat dit het bloed is van zijn verbond dan lezen wij hier twee hele belangrijke dingen. Het eerste is dat Hij zijn leven gaat geven, waarover wij lezen in de profeet Jesaja.

Jesaja 53:5-9

5 Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. 6 Wij allen dwaalden als schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de HERE heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen. 7 Hij werd mishandeld, maar hij liet zich verdrukken en deed zijn mond niet open; als een lam dat ter slachting geleid wordt, en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. 8 Hij is uit verdrukking en gericht weggenomen, en wie onder zijn tijdgenoten bedacht, dat hij is afgesneden uit het land der levenden? Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. 9 En men stelde zijn graf bij de goddelozen; bij de rijke was hij in zijn dood, omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond is geweest.

Dopen door onderdompeling

Duidelijk zien wij hier de heen wijzing naar het offerlam, wat met Pascha geofferd werd ter herinnering aan de bevrijding uit de slavernij in Egypte.

Maar aan het kruis van Golgotha betaalde Jesjoea de prijs die wij hadden moeten betalen, de dood!

Het tweede dat wij hier leren is, dat niet de doop in water maar het bloed van Jesjoea HaMashiach onze zonde wegneemt. De vergeving ontvangen wij niet in het doopvont, maar de vergeving zit in het bloed dat vloeide op het kruis van Golgotha.

Dat is de functie van het bloed. Daarover kunt u lezen in Leviticus 16, waar gesproken wordt over de Verzoendag, op welke dag de hogepriester, het bloed van het lam voor het verzoendeksel moest plengen.

Nog belangrijker is het te lezen in de brief aan de Hebreeënen, waar gesproken wordt over het volmaakte offer.

Hebreeënen 10:1-18, Het volmaakte offer.

1 Want daar de wet slechts een schaduw heeft der toekomstige goederen, niet de gestalte der dingen zelf, is zij nimmer in staat ieder jaar met dezelfde offeranden, die onafgebroken gebracht worden, degenen, die toetreden, te volmaken. 2 Immers, zou anders het offeren daarvan niet opgehouden zijn, doordat degenen, die de dienst verrichten, na eenmaal gereinigd te zijn, generlei besef van zonden meer hadden? 3 Doch door die offeranden werden ieder jaar de zonden in gedachtenis gebracht; 4 want het is onmogelijk, dat het bloed van stieren of bokken zonden zou wegnemen. 5 Daarom zegt Hij bij zijn komst in de wereld: Slachtoffer en offergave hebt Gij niet gewild, maar Gij hebt Mij een lichaam bereid; 6 in brandoffers en zondoffers hebt Gij geen welbehagen gehad. 7 Toen zeide Ik: zie, hier ben Ik (in de boekrol staat van Mij geschreven) om uw wil, o God, te doen. 8 In de aanhef zegt Hij: Slachtoffers en offergaven, brandoffers en zondoffers, hebt Gij niet gewild, noch daarin een welbehagen gehad, hoewel zij naar de wet gebracht worden. 9 Doch daarna heeft Hij gezegd: Zie, hier ben Ik om uw wil te doen. Hij heft het eerste op, om het tweede te laten gelden. 10 Krachtens die wil zijn wij eens voor altijd geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus. 11 Voorts staat elke priester dagelijks in zijn dienst om telkens dezelfde offers te brengen, die nimmer de zonden kunnen wegnemen; 12 deze echter is, na een offer voor de zonden te hebben gebracht, voor altijd gezeten aan de rechterhand van God, 13 voorts afwachttende, totdat zijn vijanden gemaakt worden tot een voetbank voor zijn voeten. 14 Want door een offerande heeft Hij voor altijd hen volmaakt, die geheiligd worden. 15 En ook de Heilige Geest geeft ons daarvan getuigenis, 16 want nadat Hij gezegd had: Dit is het verbond, waarmee Ik Mij aan hen verbinden zal na die dagen, zegt de Here: Ik zal mijn wetten in hun harten leggen, en die ook in hun verstand schrijven, 17 en hun zonden en ongerechtigheden zal Ik niet meer gedenken. 18 Waar dan voor deze dingen vergeving bestaat, is er geen zondoffer meer nodig.

Waarom sta ik zo uitgebreid stil bij het het Pascha en de laatste Pascha viering van Jesjoea in een Bijbelstudie over de doop zult u zich wellicht afvragen.

Nu wij kunnen beiden niet los van elkaar zien.

De Waterdoop

Eerder in de studie¹, heb ik al verteld dat bekering de minimale voorwaarde is om gedoopt te kunnen worden.

Bekeren is sterven!

Iemand die niet gestorven is, kan ook niet begraven worden, zo ook met de doop. Wanneer iemand niet aan zijn oude leven gestorven is, kunnen wij hem niet dopen, daar dat de vrucht van de bekering is.

Matteüs 3:7-8

7 Toen hij nu zag, dat vele van de Farizeeen en Sadduceeen tot de doop kwamen, zeide hij tot hen: *Adderengebroad, wie heeft u een wenk gegeven om de komende toorn te ontgaan?* 8 **Brengt dan vrucht voort, die aan de bekering beantwoordt;**

Paulus schrijft daarom over het Pascha...

1 Korintiërs 11:26

Want zo dikwijls gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij de dood des Heren, totdat Hij komt.

De viering van het Pascha brengt ons dus onlosmakelijk bij het verzoeningswerk van Jesjoea in zijn sterven. Pas daarna kunnen wij gaan begraven!

En dat brengt ons bij de tweede opdracht van Jesjoea HaMashiach in de Bijbel die ons gaat helpen begrijpen de diepe betekenis van de doop te vatten.



¹ Pagina 11, "Bekering is daarom de minimale voorwaarde om gedoopt te kunnen worden."

2. De Doop, – De Begrafenis & De Opstanding –

De tweede opdracht van Jesjoea waar wij naar kijken is de doop...

Mattheüs 28:19

19 Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.

Wanneer het Pascha ons wijst op het sterven, dan wijst de doop ons op het begraven en op de opstanding van Jesjoea HaMashiach.

Marcus 15:42-47, De begrafenis

42 En toen het reeds avond geworden was, kwam, omdat het Voorbereiding, dat is de voorsabbat, was, 43 Jozef van Arimatea, een aanzienlijk lid van de Raad, die ook zelf het Koninkrijk Gods verwachtte; en hij waagde het naar Pilatus te gaan en het lichaam van Jezus te vragen. 44 En het bevreesde Pilatus, dat Hij reeds gestorven zou zijn, en hij ontbood de hoofdman en vroeg hem, of Hij reeds lang gestorven was. 45 En toen hij het van de hoofdman vernomen had, schonk hij het lichaam aan Jozef. 46 En deze kocht linnen en legde Hem in een graf, dat in een rots uitgehouwen was, en hij wentelde een steen voor de ingang van het graf. 47 Maria van Magdala en Maria, de moeder van Joses, zagen, waar Hij was nedergelegd.

Marcus 16:1-8, De opstanding

1 En toen de sabbat voorbij was, kochten Maria van Magdala en Maria de moeder van Jakobus, en Salome specerijen om Hem te gaan zalven. 2 En zeer vroeg op de eerste dag der week gingen zij naar het graf, toen de zon opging. 3 En zij zeiden tot elkander: Wie zal ons de steen afwentelen van de ingang van het graf? 4 En toen zij opzagen, aanschouwden zij, dat de steen afgewenteld was; want hij was zeer groot. 5 En toen zij in het graf gegaan waren, zagen zij een jongeling zitten aan de rechterzijde, bekleed met een wit gewaad, en ontsteltenis beving haar. 6 Hij zeide tot haar: Weest niet ontsteld. Jezus zoekt gij, de Nazarener, de gekruisigde. Hij is opgewekt, Hij is hier niet; zie de plaats, waar zij Hem gelegd hadden. 7 Maar gaat heen, zegt zijn discipelen en Petrus, dat Hij u voorgaat naar Galilea; daar zult gij Hem zien, gelijk Hij u gezegd heeft. 8 En zij gingen naar buiten en vluchtten van het graf, want siddering en ontzetting hadden haar bevangen. En zij zeiden niemand iets, want zij waren bevreesd.

Zoals ik zojuist heb laten zien heeft dit een directe link met het Pascha, het feest van de ongezuurde broden, en het beweegoffer van de eerstelingsgarve. Terwijl het Pinksterfeest, allereerst het feest van de wetgeving op de Sinaï is, maar later, na Handelingen, wijst op de kracht van Gods Heilige Geest, welke werkend door de discipelen de mensen overtuigt dat ook zij discipelen van Jesjoea moeten worden, en zich moeten laten dopen met de doop die Johannes predikte, de doop der bekering tot vergeving van zonden.



De Waterdoop

Marcus 1:1-5

1 *Begin van het Evangelie van Jezus Christus.* 2 *Gelijk geschreven staat bij de profeet Jesaja: Zie, Ik zend mijn bode voor uw aangezicht uit, die uw weg bereiden zal;* 3 *de stem van een, die roept in de woestijn: Bereidt de weg des Heren, maakt recht zijn paden,* 4 *geschiedde het, dat Johannes doopte in de woestijn en de doop der bekering tot vergeving van zonden predikte.*

Als eerder gezegd dient de doop niet tot vergeving van zonden, want dat geschiedt door het bloed. Waarom dan toch de doop?

Daarvoor gaan wij naar de brief van Paulus aan de Romeinen. Hier vinden wij het antwoord op de vraag “wat is de betekenis van de doop”.

Romeinen 6:1-4

1 *Wat zullen wij dan zeggen? Mogen wij bij de zonde blijven, opdat de genade toeneme?* 2 *Volstrekt niet! Immers, hoe zullen wij, die der zonde gestorven zijn, daarin nog leven?* 3 *Of weet gij niet, dat wij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn?* 4 *Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuweheid des levens zouden wandelen.*

In het kort gaat het er bij de doop om dat wij ons oude, zondige leven “begraven” en dat wij met Christus uit de dood opstaan en een “nieuw” leven met Hem aanvangen!

Wanneer wij ons wat meer verdiepen in de brief aan de Romeinen wordt het duidelijker.

In Romeinen 5:12-21 spreekt Paulus over Adam en Christus, hij trekt een vergelijking.

Dat doet hij wel vaker,

1 Corintiërs 15:45

Aldus staat er ook geschreven: de eerste mens, Adam, werd een levende ziel; de laatste Adam een levendmakende geest.

Met de laatste Adam wordt hier “Jesjoea” bedoeld.

Romeinen 5:12

Daarom, gelijk door een mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, omdat allen gezondigd hebben;

Omdat Adam zondigde, is de zonde in de wereld binnen gekomen en daarmee de dood.

Romeinen 6:23

Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood, maar de genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Here.

Dit kon niet meer opgelost worden door het bloed van stieren en bokken!

Dopen door onderdompeling

Hebreeën 10:3-4

3 Doch door die offeranden werden ieder jaar de zonden in gedachtenis gebracht;
4 want het is onmogelijk, dat het bloed van stieren of bokken zonden zou wegnemen.

Daarom moest Christus sterven voor de zonde der wereld.

Johannes 1:29

De volgende dag zag hij Jezus tot zich komen en zeide:
Zie, het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt.

En dat lezen wij dan ook in het vervolg van Romeinen 5.

Romeinen 5:17-21

17 Want, indien door de overtreding van de ene de dood als koning is gaan heersen door die ene, veel meer zullen zij, die de overvloed van genade en van de gave der gerechtigheid ontvangen, leven en als koningen heersen door de ene, Jezus Christus.
18 Derhalve, gelijk het door een daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling gekomen is, zo komt het ook door een daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven. 19 Want, gelijk door de ongehoorzaamheid van een mens zeer velen zondaren geworden zijn, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van een zeer velen rechtvaardigen worden. 20 Maar de wet is er bijgekomen, zodat de overtreding toenam; waar evenwel de zonde toenam, is de genade meer dan overvloedig geworden, 21 opdat, gelijk de zonde als koning heerste in de dood, zo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid ten eeuwigen leven door Jezus Christus, onze Here.

De dood is als koning gaan heersen, zegt Paulus. Alle mensen werden strafwaardig. Wij kunnen niet slechts wijzen op Adam, maar wij allen hebben gezondigd.

Romeinen 3:23

Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God,

Romeinen 5:20a

Maar de wet is er bijgekomen, zodat de overtreding toenam...

Paulus zegt over de wet...

Romeinen 3:19-20

19 Nu weten wij, dat de wet, bij al wat zij zegt, tot hen spreekt, die onder de wet zijn, opdat alle mond gestopt en de gehele wereld strafwaardig worde voor God, 20 daarom, dat uit werken der wet geen vlees voor Hem gerechtvaardigd zal worden, want wet doet zonde kennen.

De wet doet de zonde kennen en daardoor zijn wij allen strafwaardig voor God, niemand kan de zonde de baas, niemand kan de wet houden. Dat blijkt wel uit de woorden van Jakobus.

Jakobus 2:10

Want wie de gehele wet houdt, maar op een punt struikelt, is schuldig geworden aan alle geboden.

De Waterdoop

Daarom hebben wij de genade van Elohim in Jesjoea HaMashiach nodig om eeuwig te kunnen leven en niet door de dood verzwolgen te worden.

Romeinen 3:23-25

23 Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God, 24 en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus.

25 Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening, door het geloof in Zijn bloed. Dit was om Zijn gerechtigheid te bewijzen vanwege het voorbij laten gaan van de zonden die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God.

Dat is waar het ook in Romeinen 6 overgaat. Men denkt dat men kan blijven zondigen omdat de genade groter is geworden nadat de wet erbij kwam. Maar Paulus legt uit wat deze wet doet, de wet is er om de zonde zichtbaar te maken. Wanneer er geen wet is, kan er geen zonde zijn!

En dan lezen wij...

Romeinen 6:1-2

1 Wat zullen wij dan zeggen? Mogen wij bij de zonde blijven, opdat de genade toeneme? 2 Volstrekt niet! Immers, hoe zullen wij, die der zonde gestorven zijn, daarin nog leven?

Hier spreekt Paulus over het gestorven zijn aan de zonde! Hij bedoelt wanneer wij tot het geloof in Christus zijn gekomen kunnen wij niet doorleven zoals wij dat gewoon zijn.

Efeziërs 5:2

en wandelt in de liefde, zoals ook Christus u heeft liefgehad en Zich voor ons heeft overgegeven als offergave en slachtoffer, Gode tot een welriekende reuk.

Efeziërs 5:8

Want gij waart vroeger duisternis, maar thans zijt gij licht in de Here; wandelt als kinderen des lichts,

Efeziërs 5:15

Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt, niet als onwijzen, doch als wijzen,

Dit doet ons opnieuw denken aan Israël wat verlost werd uit Egypte! Wanneer zij bevrijd uit Egypte niet direct te eten en te drinken krijgen, verlangen zij terug naar het leven in gevangenschap, naar Egypte.

Exodus 16:3

en de Israëlieten zeiden tot hen: Och, dat wij door de hand des HEREN in het land Egypte gestorven waren, toen wij bij de vleespotten zaten en volop brood aten; want gij hebt ons in deze woestijn geleid om deze gehele gemeente van honger te doen omkomen.

Christen worden, en zijn, is niet alleen maar "leuk".

Dopen door onderdompeling

Ik bedoel, ook u, wij allen, zullen onze woestijn ervaringen krijgen! Denk maar aan de Jesjoea. Wanneer Jesjoea HaMashiach gedoopt is lezen wij onmiddellijk daar achter aan...

Matteüs 4:1

Toen werd Jezus door de Geest naar de woestijn geleid om verzocht te worden door de duivel.

Paulus zegt wij kunnen niet meer terug naar het oude leven, naar de zonde, wij moeten leven, afgestorven aan de zonde.

Laten wij verder lezen in Romeinen 6.

Romeinen 6:3-7

3 Of weet gij niet, dat wij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? 4 Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. 5 Want indien wij samengegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan zijn dood, zullen wij het ook zijn met hetgeen gelijk is aan zijn opstanding; 6 dit weten wij immers, dat onze oude mens medegekruisigd is, opdat aan het lichaam der zonde zijn kracht zou ontnomen worden en wij niet langer slaven der zonde zouden zijn; 7 want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde.

Nogmaals lezen wij hier de kern van de betekenis van de Bijbelse doop door onderdompeling!

Wanneer wij ons laten dopen verbinden wij ons aan het lijden, het sterven, het graf en de opstanding van Jesjoea HaMashiach.

Met andere woorden wij accepteren dat er geen andere mogelijkheid is om tot Elohim terug te keren dan door het bloed van het Lam, Jesjoea HaMashiach.

In de doop begraven wij het oude, zondige leven om daarna op te staan in een heel nieuw leven. De zonde heeft geen macht meer over ons.

Wat betekent dat? Dat de zonde ons niet meer kan doden!

Wij zijn immers reeds gestorven in de dood van de Here Jezus! Maar ook en dat des te meer, opgestaan in de opstanding van de Here Jezus Christus, waarin Hij dood en dodenrijk overwonnen heeft.

Openbaring 1:18

en de levende, en Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheden, en Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk.

Romeinen 6:23

Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood, maar de genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Here.

Wij hebben het loon van de zonde echter verruild voor de genade van Elohim!

De Waterdoop

Romeinen 6:8-14

8 Indien wij dan met Christus gestorven zijn, geloven wij, dat wij ook met Hem zullen leven, 9 daar wij weten, dat Christus, nu Hij uit de doden is opgewekt, niet meer sterft: de dood voert geen heerschappij meer over Hem. 10 Want wat zijn dood betreft, is Hij voor de zonde eens voor altijd gestorven; wat zijn leven betreft, leeft Hij voor God. 11 Zo moet het ook voor u vaststaan, dat gij wel dood zijt voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus. 12 Laat dan de zonde niet langer als koning heersen in uw sterfelijk lichaam, zodat gij aan zijn begeerten zoudt gehoorzamen, 13 en stelt uw leden niet langer als wapenen der ongerechtigheid ten dienste van de zonde, maar stelt u ten dienste van God, als mensen, die dood zijn geweest, maar thans leven, en stelt uw leden als wapenen der gerechtigheid ten dienste van God. 14 Immers, de zonde zal over u geen heerschappij voeren, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade.

Wanneer wij gedoopt zijn, zijn wij mensen die dood zijn geweest, maar thans leven.

Johannes 3:16-18

16 Want also lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 17 Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. 18 Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. 19 Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. 20 Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; 21 maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke dat zij in God verricht zijn.

In de eerste brief van Paulus aan de gemeente te Korinthe vinden wij nog meer uitleg met betrekking tot de opstanding van de Here Jezus Christus.

Daar wil ik nog kort naar kijken. Wij hebben gezien dat wij “onsterfelijk” zijn geworden wanneer wij Christus aannemen en ons laten dopen in zijn dood.

Betekent dit nu dat wij onze aardse tent, niet meer hoeven te verlaten?

Niets is minder waar. Zolang de Here Jezus niet wederkomt, zullen mensen in hun aardse lichaam verblijvend, sterven.

Daarom schrijft Paulus...

1 Korintiërs 15:19

Indien wij alleen voor dit leven onze hoop op Christus gebouwd hebben, zijn wij de beklagenswaardigste van alle mensen.

Het gaat in het christelijk leven niet om het tijdelijk verblijf hier op aarde, wij zien uit naar een stad, zoals Abraham dat al deed...

Dopen door onderdompeling

Hebreeën 11:9-11

9 Door het geloof heeft hij vertoefd in het land der belofte, als in een vreemd land, waar hij in tenten woonde met Isaak en Jakob, die medeerfgenamen waren van dezelfde belofte; 10 want hij verwachtte de stad met fundamenten, waarvan God de ontwerper en bouwmeester is. 11 Door het geloof heeft ook Sara kracht ontvangen om moeder te worden, en dat ondanks haar hoge leeftijd, daar zij Hem, die het beloofd had, betrouwbaar achtte.

Deze stad kunnen wij niet binnengaan met dit lichaam. Paulus zegt daarover...

1 Korintiërs 15:50

Dit spreek ik evenwel uit, broeders: vlees en bloed kunnen het Koninkrijk Gods niet beërven en het vergankelijke beërft de onvergankelijkheid niet.

Gelukkig hebben wij de belofte die Paulus in deze brief schrijft.

1 Korintiërs 15:22-23

22 Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. 23 Maar ieder in zijn eigen rangorde: Christus als eersteling, vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst;

Hier zien wij ook dat woordje eersteling weer wat wij eerder in deze studie hebben behandeld, de eerstelingsgarve.

Nu u weet waar de doop vandaan komt en de betekenis van de doop kent, gaan wij de vraag beantwoorden wie er gedoopt mag worden.



5. Wie mag er gedoopt worden?

Mag iedereen zomaar gedoopt worden? De bijbel laat ons duidelijk zien van niet!

Laten wij eens beginnen te kijken naar een aantal mensen die niet gedoopt werden.

Matteüs 3:5-9

5 Toen liep Jeruzalem en heel Judea en de gehele Jordaanstreek tot hem uit, 6 en zij lieten zich in de rivier, de Jordaan, door hem dopen, onder belijdenis van hun zonden. 7 Toen hij nu zag, dat vele van de Farizeeën en Sadduceeën tot de doop kwamen, zeide hij tot hen: Addereengebroid, wie heeft u een wenk gegeven om de komende toorn te ontgaan? 8 Brengt dan vrucht voort, die aan de bekering beantwoordt; 9 en beeldt u niet in, dat gij bij uzelf kunt zeggen: Wij hebben Abraham tot vader, want ik zeg u, dat God bij machte is uit deze stenen Abraham kinderen te verwekken.

Opnieuw komen wij in dit Bijbelgedeelte de “beroemde” Johannes de Doper tegen, hij doopt niet alleen, maar hij predikte ook. Hij predikte niet zomaar een boodschap, hij predikte de boodschap van bekering.

Matteüs 3:1-2

1 In die dagen trad Johannes de Doper op en hij predikte in de woestijn van Judea, 2 en zeide: Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.

Hij legde de mensen uit dat zij zich moesten bekeren. Wat betekent dat: “bekereren”?

Bekereren wil zo veel zeggen als: “keert u om”.

De studiebijbel geeft de volgende uitleg

In het Grieks wordt hier het woordje “Met-noein” gebruikt, dit spreekt van een verandering van gedachte, niet louter intellectueel, maar met inbegrip van doel en gezindheid.

Het spreekt van een volkomen verandering, namelijk van berouw over de zonden van het oude leven en eerbied en ontzag voor de God van het nieuwe leven.

Daarom lezen wij ook in

Matteüs 3:5-9

7 Toen hij nu zag, dat vele van de Farizeeën en Sadduceeën tot de doop kwamen, zeide hij tot hen: Addereengebroid, wie heeft u een wenk gegeven om de komende toorn te ontgaan? 8 Brengt dan vrucht voort, die aan de bekering beantwoordt; 9 en beeldt u niet in, dat gij bij uzelf kunt zeggen: Wij hebben Abraham tot vader, want ik zeg u, dat God bij machte is uit deze stenen Abraham kinderen te verwekken.

Laten wij dit Bijbelgedeelte eens nader gaan bekijken. Wij zien hier Johannes de Doper aan het werk. Hij predikte, en doopte de mensen.

Wij hebben eerder in deze studie al gelezen dat Johannes de doop der bekering tot vergeving van zonde predikte en “doopte”.

Waarom deed Johannes dit?

Lucas 3:3-4

3 En hij kwam in de gehele Jordaanstreek en predikte de doop der bekering tot vergeving van zonden, 4 gelijk geschreven staat in het boek der woorden van de profeet Jesaja: De stem van een, die roept in de woestijn: Bereidt de weg des Heren, maakt recht zijn paden.

Lucas vertelt ons om de weg des Heren te bereiden.

Hetzelfde lezen wij in **Matteüs 3:3**.

Johannes leerde de mensen dus dat zij zich moesten bekeren (omkeren) van hun zondige leven en zondige natuur, en zich moesten overgeven aan een nieuw leven, waarin God de centrale plaats in zou nemen.

Wat Johannes deed was het volk voorbereiden op de ontmoeting met Jesjoea HaMashiach hetgeen alleen mogelijk is door geloof en bekering.

De Bijbel zegt dat het zonder geloof onmogelijk is om God welgevallig te zijn...

Hebreeën 11:6

maar zonder geloof is het onmogelijk Hem welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.

Zoals wij al eerder ontdekt hebben in deze studie is de doop niet door Johannes de Doper bedacht, maar bestond het al veel eerder, en was het ook gebruikelijk om de proselietendoop te ondergaan, wanneer een niet Jood, Jood wilde worden.

Nu echter heeft de doop een nieuwe betekenis gekregen. Het was nu een uitwendig teken geworden van het belijden van zonden, waardoor men deel kan krijgen aan de heilstijd in plaats van onderworpen te worden aan de toorn van God.

Daarom lezen wij in...

Matteüs 3:5-9

7 Toen hij nu zag, dat vele van de Farizeeën en Sadduceeën tot de doop kwamen, zeide hij tot hen: Adderengebroid, wie heeft u een wenk gegeven om de komende toorn te ontgaan?

Deze Joodse religieuze partijen, de Farizeeën en de Sadduceeën, kenmerkten zich door hun ijver voor de wet. En nog meer, door de door hun opgelegde toegevoegde voorschriften aan welke zij evenveel macht toekenden als aan de Oud Testamentische geboden.

Johannes noemt hen zelfs adderengebroid, wat eigenlijk zoveel wil zeggen als slangenkinderen, of satans kinderen.

Moeten wij zover gaan?

Moeten of mogen wij de Farizeeën en de Sadduceeën duivelskinderen noemen?

Kijkt u mee hoe Jesjoea tot de Joden spreekt.

Johannes 8:44-45

*44 **Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen.** Die was een mensenmoorder van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen. 45 Maar omdat Ik u de waarheid zeg, Mij gelooft gij niet.*

De duivel is een adder, een slang, een leugenaar, en Jesjoea zegt de Joden dat zij hem tot vader hebben, dat maakt hun adderengebroid, slangenkinderen, duivelskinderen.

Dat is exact wat Johannes hen voorhoudt in **Matteüs 3.**

Matteüs 3:5-9

*7 Toen hij nu zag, dat vele van de Farizeeën en Sadduceeën tot de doop kwamen, zeide hij tot hen: **Adderengebroid, wie heeft u een wenk gegeven om de komende toorn te ontgaan?** 8 **Brengt dan vrucht voort, die aan de bekering beantwoordt;** 9 en beeldt u niet in, dat gij bij uzelf kunt zeggen: Wij hebben Abraham tot vader, want ik zeg u, dat God bij machte is uit deze stenen Abraham kinderen te verwekken.*

Hij zegt dat zij vrucht moeten voortbrengen die aan de bekering beantwoordt.

Wat hebben wij aan een vruchtboom die geen vrucht voortbrengt?

Wat hebben wij aan een appelboom zonder appels, een vijgenboom zonder vijgen, en ga zo maar door?

Wanneer u tot bekering komt en u wilt gedoopt worden, betekent dat niet dat u aanhanger wordt van een bepaalde leer of gedachte, maar Elohim wil een totale verandering in ons denken.

Een verandering in ons denken die zichtbaar wordt in onze levenswandel...

Efeziërs 4:20-25

*20 Maar gij **geheel anders:** gij hebt Christus leren kennen. 21 Gij toch hebt van Hem gehoord en zijt in Hem onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus, 22 dat gij, wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt, die ten verderve gaat, naar zijn misleidende begeerten, 23 dat **gij verjongd wordt door de geest van uw denken,** 24 en de **nieuwe mens** aandoet, die naar de wil van God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid. 25 Legt daarom de leugen af en spreekt waarheid, ieder met zijn naaste, omdat wij leden zijn van elkander.*

Dit Bijbelgedeelte gaat nog wat verder, maar de kern zit in de hier afgedrukte teksten!

Dopen door onderdompeling

Hier lezen wij ook dat de leugen moet worden afgelegd, wat weer direct wijst op de vader der leugen, de satan.

Bekering kan alleen maar samen komen met geloof.

Daarom lazen wij uit

Hebreeën 11:6

maar zonder geloof is het onmogelijk Hem welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.

Geloof brengt een verandering, een bekering voort en dat is uitermate belangrijk.

Iemand zei eens tegen mij: "dat is de eigen verantwoording van de doop kandidaat".

Ik zelf denk van niet. Ik zie in dit Bijbelgedeelte dat Johannes de Doper, zich aangewezen voelt om deze mensen te wijzen op hun leven, hun gedrag, hun spreken.

Wanneer wij ons bekeren dan moet de verandering dusdanig zijn, dat wij kunnen zeggen...

Galaten 2:20

Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, dat is, niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven.

Bekering is dus een belangrijke factor om gedoopt te mogen worden, er moet een verandering hebben plaats gevonden, in je leven, in je gedachten en daardoor in geheel je wezen.

Dit was de reden dat Johannes de Doper de Farizeeën en de Sadduceeën, afwees als doopkandidaten. Zij beriepen zich niet op hun geloof of op hun bekering, maar op het feit dat zij Joden waren door geboorte.

Zij staan zich er op voor dat zij uit Abraham zijn voortgekomen, hierover schrijft de profeet Jesaja...

Jesaja 51:1-3

*1 Hoort naar Mij, gij die de gerechtigheid najaagt, gij die de HERE zoekt. Aanschouwt de rots waaruit gij gehouwen zijt, en de holt van de put waaruit gij gegraven zijt;
2 aanschouwt Abraham, uw vader, en Sara, die u baarde; want Ik riep hem als eenling en Ik zegende hem en vermenigvuldigde hem.*

Jesaja gebruikt hier een beeldspraak welke Johannes ook gebruikt. Jesaja zegt dat Israël gehouwen is uit de rots, dat is Abraham en gegraven uit de put, dat is Sara.

Daarom zegt Johannes...

Matteüs 3:5-9

9 en beeldt u niet in, dat gij bij uzelf kunt zeggen: Wij hebben Abraham tot vader, want ik zeg u, dat God bij machte is uit deze stenen Abraham kinderen te verwekken.

Johannes zegt dat God bij machte is uit deze stenen Abraham kinderen te verwekken.

Om dit te begrijpen moeten wij lezen...

Romeinen 9:1-8

1 Ik spreek de waarheid in Christus, ik lieg niet, want mijn geweten betuigt mij dit mede door de heilige Geest: 2 Ik heb een grote smart en een voortdurend hartzeer. 3 Want zelf zou ik wel wensen van Christus verbannen te zijn ten behoeve van mijn broeders, mijn verwanten naar het vlees; 4 immers, zij zijn Israëlieten, hunner is de aanneming tot zonen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de erediensdienst en de beloften; 5 hunner zijn de vaders en uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus, die is boven alles, God, te prijzen tot in eeuwigheid! Amen. 6 Maar het is niet mogelijk, dat het woord Gods zou vervallen zijn. Want niet allen, die van Israël afstammen, zijn Israël. 7 en zij zijn ook niet allen kinderen, omdat zij nageslacht van Abraham zijn, maar: Door Isaak zal men van nageslacht van u spreken. 8 Dat wil zeggen: niet de kinderen van het vlees zijn kinderen Gods, maar de kinderen der beloften gelden voor nageslacht.

Galaten 5:2-6

2 Zie, ik, Paulus, zeg u: indien gij u laat besnijden, zal Christus u geen nut doen. 3 Nogmaals betuig ik aan ieder, die zich laat besnijden, dat hij verplicht is de gehele wet na te komen. 4 Gij zijt los van Christus, als gij door de wet gerechtigheid verwacht; buiten de genade staat gij. 5 Wij immers verwachten door de Geest uit het geloof de gerechtigheid, waarop wij hopen. 6 Want in Christus Jezus vermag noch besnijdenis iets, noch onbesneden zijn, maar geloof, door liefde werkende.

Romeinen 2:28-29

28 Want niet hij is een Jood, die het uiterlijk is, en niet dat is besnijdenis wat uiterlijk, aan het vlees, geschiedt, 29 maar hij is een Jood, die het in het verborgen is, en de ware besnijdenis is die van het hart, naar de Geest, niet naar de letter. Dan komt zijn lof niet van mensen, maar van God.

Wanneer wij deze Bijbelgedeelten in gedachten meenemen naar de woorden van Johannes, dan wijzen de stenen in **Matteüs 3:9** op de heidenen.

Johannes zegt, dat Elohim in staat is om zich kinderen te verwekken uit de heidenen!

Hoe doet hij dat? Door bekering en geloof.

Wanneer Filippus klaar is met de uitleg over Jesaja, vraagt de kamerling uit Morenland, wat er op tegen is om gedoopt te worden.

Handelingen 8:36

En terwijl zij onderweg waren, kwamen zij bij een water, en de kamerling zeide: Zie, daar is water; wat is ertegen, dat ik gedoopt word?

Let nu op het antwoord van Filippus...

Handelingen 8:37

*37 En hij zeide: Indien gij van ganser harte gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zeide: **Ik geloof, dat Jezus Christus de Zoon van God is.** 38 En hij liet de wagen stilhouden en beiden daalden af in het water, zowel Filippus als de kamerling, en hij doopte hem.*

Bekering en Geloof zijn de basis voorwaarden waarop wij mogen dopen.

Hoe toetsen wij dat?

Enerzijds door uw woord, het getuigenis, anderzijds door de vruchten...

Dit is overigens ook de les van de Here Jezus zelf.

Matteüs 28:18-19, Het zendingsbevel

18 En Jezus trad naderbij en sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. 19 Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.

Eerst discipelen worden, dan dopen en daarna onderhouden al wat hij bevolen heeft.

Discipelen worden, wil zeggen dat u zich door Hem laat disciplineren. U laat zich door het woord van Elohim, Zijn disciplines op leggen.

Daarom zegt de Bijbel...

Romeinen 10:17

Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus.

De NBV vertaling is in deze wellicht iets duidelijker...

Romeinen 10:17 NBV

Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus.

Tenslotte nog kort de bekende toespraak van Petrus in Handelingen...

Handelingen 2:36-38

36 Dus moet ook het ganse huis Israëls zeker weten, dat God Hem en tot Here en tot Christus gemaakt heeft, deze Jezus, die gij gekruisigd hebt. 37 Toen zij dit hoorden, werden zij diep in hun hart getroffen, en zij zeiden tot Petrus en de andere apostelen: Wat moeten wij doen, mannen broeders? 38 En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.

Eerst bekering, geloof en dan dopen!

6. Waarom dopen wij geen kinderen?

Wij hebben vandaag gezien dat wij pas kunnen dopen nadat iemand tot geloof en bekering is gekomen.

Marcus 16:16

16 Wie **gelooft** en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden.

Handelingen 2:38

38 En Petrus antwoordde hun: **Bekeert** u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.

Handelingen 8:36-37

36 En terwijl zij onderweg waren, kwamen zij bij een water, en de kamerling zeide: Zie, daar is water; wat is ertegen, dat ik gedoopt word? 37 En hij zeide: **Indien gij van ganser harte gelooft, is het geoorloofd**. En hij antwoordde en zeide: Ik geloof, dat Jezus Christus de Zoon van God is.

Wie van u denkt dat een baby van ganser harte kan geloven en waarvan gaat die baby zich dan bekeren?

Ook hebben wij gelezen dat "de doop een bede is van een goed geweten".

1 Petrus 3:18-22

21 Als tegenbeeld daarvan redt u thans de doop, die niet is een afleggen van lichamelijke onreinheid, **maar een bede van een goed geweten tot God**, door de opstanding van Jezus Christus

Ik denk dat wij wel mogen vaststellen dat een baby geen flauwe notie heeft van "een goed geweten tot God".

Waarom zijn er dan toch ook voorstanders van het "dopen" van kinderen?

Het is een dwaling welke de "kerk" is binnengedrongen die geen enkel Bijbels fundament kent.

De meest gehoorde verklaring is dat de kinderdoop in de plaats van de besnijdenis zou zijn gekomen. Wanneer dat waar zou zijn zouden alleen de jongetjes gedoopt moeten worden.

De besnijdenis is namelijk het teken van het verbond tussen Elohim en Abraham.



Dopen door onderdompeling

Genesis 17:9-11

9 Voorts zeide God tot Abraham: En wat u aangaat, gij zult mijn verbond houden, gij en uw nageslacht, in hun geslachten. 10 Dit is mijn verbond, dat gij zult houden tussen Mij en u en uw nageslacht: dat bij u al wat mannelijk is besneden worde; 11 gij zult het vlees van uw voorhuid laten besnijden, en dat zal tot een teken van het verbond zijn tussen Mij en u.

Wij weten dat men bij de besprenkeling geen onderscheid maakt tussen jongens en meisjes, dus dat klopt dan al niet.

Jesjoea HaMashiach laat ons zelf zien hoe wij met de kinderen om moeten gaan...

Marcus 10:13

13 En zij brachten de kinderen tot Hem, opdat Hij ze zou aanraken; doch de discipelen bestraffen hen. 14 Toen Jezus dat zag, nam Hij het zeer kwalijk en zeide tot hen: Laat de kinderen tot Mij komen, verhindert ze niet; want voor zodanigen is het Koninkrijk Gods. 15 Voorwaar, Ik zeg u: Wie het Koninkrijk Gods niet ontvangt als een kind, zal het voorzeker niet binnengaan. 16 En Hij omarmde ze en hun de handen opleggende, zegende Hij ze.

Gaan de kinderen dan niet verloren mocht hun iets overkomen? **Nee!**

1 Korintiërs 7:14

14 Want de ongelovige man is geheiligd in zijn vrouw en de ongelovige vrouw is geheiligd in de broeder. Anders zouden immers uw kinderen onrein zijn, doch nu zijn zij heilig.

Maar hoe zit het dan met de keren dat wij lezen dat er een “heel huis” wordt gedoopt?

Over Lydia de Purperverkoopster...

Handelingen 16:14-15

14 En een zekere vrouw, met name Lydia, een purperverkoopster uit de stad Tyatira, die God vereerde, hoorde toe, en de Here opende haar hart, zodat zij aandacht schonk aan hetgeen door Paulus gezegd werd. 15 En toen zij gedoopt was en haar huis, nodigde zij ons, zeggende: Indien gij van oordeel zijt, dat ik de Here getrouw ben, neemt dan uw intrek in mijn huis. En zij drong ons ertoe.

Het “en haar huis” hoeft niet persé te wijzen op haar gezin, of kinderen. In die tijd was het geheel niet vreemd als er ook anderen bij jouw in huis woonden en die werden dan op deze manier benoemd.

Wij zien aan het eind van het vijftiende vers ook hoe zij er bij Paulus en Silas op aan dringt om bij haar hun intrek te nemen.

Over de Gevangenbewaarder uit Filippi...

Handelingen 16:33

33 En in datzelfde uur van de nacht nam hij hen mede om hun striemen af te wassen, en hij liet zichzelf en al de zijnen terstond dopen;

Paulus vertelt over het gezin van Stefanus...

1 Korintiërs 1:16

16 Ook heb ik nog het gezin van Stefanus gedoopt; verder weet ik niet, dat ik nog iemand gedoopt heb.

In deze teksten wordt gesproken over “al de zijnen” en over “het gezin van Stefanus” zijn daar dan geen kinderen bij geweest?

Ik denk zelf van niet. En als daar al kinderen gedoopt zijn dan geloof ik dat zij minimaal twaalf of dertien jaar geweest moeten zijn, de leeftijd waarop een kind in Israël als volwassen wordt beschouwd.

Dit wordt te meer onderbouwd wanneer wij over de laatst genoemde Stefanus lezen...

1 Korintiërs 16:15

15 Nog een verzoek, broeders: gij weet van het huis van Stefanus, dat het een eersteling van Achaje is en dat zij zich ten dienste van de heiligen gesteld hebben.

Wij lezen over het gezin, of het huis van Stefanus “dat zij zich ten dienste van de heiligen gesteld hebben”. Dit kan dan niet over kinderen gaan, maar moet over volwassenen gaan die zich dienstbaar hebben gemaakt aan de heiligen, dat is de gemeente Gods.



7. In welke naam dopen wij?

Wij dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dit doen wij op grond van de opdracht van Jesjoea HaMashiach.

Matteüs 28:19

Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.

Zijn er ook andere aanwijzingen in de Bijbel? Jazeker!

Handelingen 19:3

3 En hij zeide tot hen: Waarin zijt gij dan gedoopt?
En zij zeiden: In de doop van Johannes.

Handelingen 18:24-26

24 En een zekere Jood, genaamd Apollos, geboortig uit Alexandrie, een geleerd man, doorkneed in de Schriften, kwam te Efeze. 25 Deze was ingelicht omtrent de weg des Heren en, vurig van geest, sprak en leerde hij nauwkeurig hetgeen op Jezus betrekking had, ofschoon hij alleen wist van de doop van Johannes. 26 En deze begon vrijmoedig op te treden in de synagoge. En toen Priscilla en Aquila hem hoorden, namen zij hem tot zich en legden hem de weg Gods nauwkeuriger uit.

Hier gaat het over de prediking en bediening van Johannes de Doper. Echter zoals u weet is Johannes de Doper op een gegeven moment onthoofd en is deze Jood Apollos niet het volledige evangelie bekend, waardoor wij lezen dat Priscilla en Aquila, deze man, terzijde nemen en hem de weg Gods nauwkeuriger uitleggen. Ook vinden wij in de Bijbel nog een aantal keren de doop in de naam van Jezus Christus. Er zijn ook gemeenten die alleen deze naam gebruiken...

Handelingen 2:38

En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.

Handelingen 10:48

En hij beval hen te dopen in de naam van Jezus Christus.
Toen verzochten zij hem nog enige dagen te blijven.

Is dit nu een afwijkende manier van dopen? Nee. Wat er in deze teksten bedoeld wordt is eigenlijk dat men gedoopt dient te worden op het gezag van de Here Jezus en dat brengt ons terug bij de tekst uit Matteüs...

Matteüs 28:19

Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.

8. Tot Slot

Wij hebben het bijzondere verhaal van de kamerling uit Ethiopië (Morenland) gelezen. Hij wilde na de uitleg (Bijbelstudie) van Filippus heel graag gedoopt worden. Wij lezen het nogmaals...

Handelingen 8:26-40, De kamerling uit Morenland

35 En Filippus opende zijn mond, en uitgaande van dat schriftwoord, predikte hij hem Jezus. 36 En terwijl zij onderweg waren, kwamen zij bij een water, en de kamerling zeide: Zie, daar is water; wat is ertegen, dat ik gedoopt word? 37 En hij zeide: Indien gij van ganser harte gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zeide: Ik geloof, dat Jezus Christus de Zoon van God is. 38 En hij liet de wagen stilhouden en beiden daalden af in het water, zowel Filippus als de kamerling, en hij doopte hem.



De basis voor de doop is dus geloof en bekering.

Wanneer wij zaterdag de dopelingen gaan dopen dan spreken wij het volgende uit:

“Br. / Zr. ...*(naam)*..., op grond van uw geloof en uw getuigenis dopen wij u in de naam van de Vader, in de naam van de Zoon en in de naam van de Heilige Geest”.

Net zoals de Kamerling moest getuigen van zijn geloof, zullen ook onze dopelingen moeten getuigen van hun geloof.

Na alles wat ik vanavond gezegd heb is er dan ook de vraag aan de dopelingen of zij nog steeds gedoopt willen worden? En zo ja, nodig ik u uit om naar voren te komen en voor het aangezicht van God en zijn gemeente te getuigen van uw geloof.

AMEN



LIGHTHOUSE MINISTRIES

Stichting PGAZO Beheer

Stichting PGAZO Kerkgenootschap

Pinkstergemeente Amsterdam Zuid Oost

Stichting PGAZO Pastoraat

Stichting PGAZO Kinderwerk

Stichting PGAZO Service

Stichting Lighthouse Ministries World Missions

Bezoekadres

Kraaiennest 120

1104 CH Amsterdam Zuidoost



Contact:

Lighthouse Ministries

Kraaiennest 120

1104 CH Amsterdam

020 – 416 49 75

[www.lighthouseministries .nl](http://www.lighthouseministries.nl)